

## Wij hopen op een teken

1. Wij ho - pen op een te - ken  
van lief - de en ge - loof.  
Wie zal ons la - ten we - ten  
wat God aan ons belooft?

### *Eerste advent:*

De knoppen aan de bomen  
die langzaam opengaan,  
vertellen wat gaat komen:  
een nieuwe tijd breekt aan.

### *Tweede advent:*

Johannes laat zich horen,  
een stem in de woestijn.  
Er klinken grote woorden:  
dat God dichtbij wil zijn.

### *Derde advent:*

Als mensen samen delen  
en eerlijk zijn en goed,  
zal iedereen beleven  
wat God voor mensen doet.

### *Vierde advent:*

Maria kent het wonder,  
zij draagt het met zich mee.  
Dat nieuws is zo bijzonder,  
dat vier je niet alleen.

### *Kerst:*

De koning is geboren,  
je vindt hem in een stal.  
Laat alle mensen horen  
dat Hij ons redden zal.

### *Zondag na Kerst:*

Twee mensen op Gods drempel  
die leven met het licht,  
zij krijgen in de tempel  
een lach op hun gezicht.

**Tekst:** Erik Idema

**Melodie:** 'Nu daagt het in het Oosten',  
Liedboek 444 (Melchior Vulpus)