

Orde van dienst

Tweede zondag van de zomer



"Het Witte Kerkje" te Huis ter Heide

Zondag 30 juni 2024

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist

Ds. Susanne van der Sluijs
Maarten Poelakker
Hennie van Kooten
Hans Hulshof

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Muziek

Woord van welkom

We gaan staan

Intochtslied

Lied 283:1,2

Bemoediging en groet

Gebed op de drempel

Zingen

Lied 283:4,5

We gaan zitten

Kyrie, *met als acclamatie*

Lied 376d

Gloria

Lied 150a:1,2,4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Oude Testament

Nehemia 9, 6-15

Zingen

Lied 713:1,3,5

Evangelielezing

Johannes 10, 1-18

Zingen

23c:1,2,5

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen

Lied 654:1,5,6

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

ZENDING EN ZEGEN

We gaan staan

Slotlied

Lied 754:1,2

Zegen, beaamd met gezongen **'amen'**



Uitleidend orgelspel

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting

GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK

De Herdersfluit

Eens ging ik langs het lage riet,
Dat ruischen kan en anders niet,
Toen, langs mijn pad een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel, zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En als hij blies, zo zong het riet,
En, als hij zweeg, verstomde 't lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.

Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heren hand en hield mij stil,
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Hoe grote winst bij kleen verlies!

Jacqueline van der Waals (1868-1922)

- Zondag 7 juli start de eerste *onderwegdienst* met Cees Baan om 09.00 uur. Zondag 7 juli gaat in de zondagsdienst om 10.00 uur ds. Ardin Mourik voor. Er is ook kindernevendienst.
- De HVD komt op 2 juli om 10.30 weer bij elkaar in de consistorie. Allemaal van harte welkom.
- Woensdag 3 juli is er weer meegelezen met de dominee om 15.00 uur in de consistorie. Marcus 5:1-20.