

Orde van dienst

1^e Zondag na Trinitatis



Vincent van Gogh, *Korenveld bij zonsondergang, Arles 1888.*

Het Witte Kerkje – Huis ter Heide

Dienst van Schrift en Tafel

2 juni 2024

Voorganger
Ouderling van dienst
Diakenen
Kindernevendienst
Organist

ds. Ardin Mourik
Maarten Poelakker
Hennie van Kooten & Lineke Stolker
Marja Beemer
Hans Hulshof

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Muziek

Woord van welkom

We gaan staan

Intochtslied

Psalm 18:1 en 5

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen

Psalm 18:8 en 9

We gaan zitten

Kyrie en Gloria, *gevolgd door*

Lied 274

Het kind in ons...

Lied 285

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Evangelielezing

Marcus 2:23-3:6

*καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας.
'...en zijn leerlingen beginnen de weg te doen terwijl zij aren
plukken' (vs. 23b vertaling Naardense Bijbel)*

Zingen

Lied 818

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Geloofsbelijdenis (staande)

Lied 342

DIENST VAN HET ANTWOORD

Voorbeden en stil gebed

Inzameling van de gaven en voorbereiden van de Tafel

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging

Zingen Tafellied

Lied 381:1,2,3

Tafelgebed

v. De Heer zal bij u zijn

a. De Heer zal u bewaren

v. Verheft uw harten

a. Wij zijn met ons hart bij de Heer

v. Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God!

a. Hij is onze dankbaarheid waardig

(...) Zo zingen wij U toe met allen op aarde en in de hemel:

Zingen 'Heilig'

Lied 405:1 en 4

(...) Doet dit, zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis:

**Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!**

(...) die ons bijeen zal brengen in uw Rijk waar wij om bidden met de woorden: **Onze Vader...**

Vredegroet

v. De vrede van de Heer zij altijd met u.

a. En met uw geest.

v. Wenst elkaar de vrede

Vervolg Tafellied

Lied 381:4 en 5

Gemeenschap van brood en wijn

v. ...Komt nu want alle dingen zijn gereed

De ouderling nodigt u naar voren om brood en wijn te ontvangen. Tijdens het ontvangen van brood en wijn klinkt muziek. Voor de kinderen is er druivensap.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we

Lied 568b (Taizé)

‘Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.’

Dankgebed, *besloten met*

Lied 381:6

We gaan staan

Slotlied

Lied 827

Wegzending en zegen



Uitleidend orgelspel

Welkom voor koffie en thee na afloop