

Orde van dienst

5^e van de herfst



"Het Witte Kerkje" te Huis ter Heide

22 oktober 2023

Voorganger:

ds. Jan Visser

Ouderling van dienst:

Netty Gaastra

Diaken:

Toos Sommer

Organist:

Robbie Kammeijer

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Muziek

Woord van welkom

We gaan staan

Intochtslied

Psalm 121:1,4

Stil gebed

Bemoediging en groet

We gaan zitten

Kyrie beantwoord met

Lied 301k
(wisselstem mannen I /
vrouwen II)

Gloria

Lied 286

Met de kinderen

Zingen

Lied 423:1

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Eerste Testament Haggai 2:15-19

Zingen Lied 362

Lezing uit het Tweede Testament Hebrëen 4:1-11

Zingen Lied 1005:1,2,4

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen Psalm 134

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDEalknop
op de website.

ZENDING EN ZEGEN

We gaan staan

Slotlied Lied 905:1,4

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’

Uitleidend orgelspel

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting

GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK

Onder vreemden

Het speelt het liefst ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
dat overzee is in dat andere land.

Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.

En altijd denkt het dat hij komen zal:
vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht –
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

Ik wacht u, Vader van de overwal.

Ida Gerhardt

- Volgende week zondag 29 oktober gaat prof. dr. Jan Muis voor in Het Witte Kerkje.
- Op donderdagavond 26 oktober trapt Dr. Ad van Nieuwpoort ons programma Religie en Cultuur af met een lezing over de Bijbel als boek van verbeelding. 19.30 uur is de kerk open, we beginnen om 20.00 uur.

Heeft u behoefte aan een gesprek met de wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com.

Fijne zondag en goede week gewenst!