

Orde van dienst

Tweede zondag van de Voleinding



Het Witte Kerkje - 19 november 2023

Voorganger:

ds. Juup van Werkhoven-
Romeijn

Ouderling van dienst:

Ria Niessen

Diaken:

Marleen Bierman

Organist:

Piet van Dijk

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Muziek

Woord van welkom

We gaan staan

Intochtslied

Psalm 90a:1,3,4

Bemoediging en groet

Gebed op de drempel

Zingen

Psalm 90a:5,6

We gaan zitten

Kyrie beantwoord met

Zingen

Lied 1008

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Oude Testament

Ezechiël 34, 11-17

Zingen

Lied 23c:1,2,3,5

Evangelielezing

Mattheus 25, 31-46

Zingen

Lied 973

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen

Lied 818

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDEalknop
op de website.

ZENDING EN ZEGEN

We gaan staan

Slotlied

Lied 903:1,2,4

Zegen, beaamd met gezongen ‘amen’

Uitleidend orgelspel

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting

Bij de afbeelding op de voorkant van de liturgie:

Zeven werken van barmhartigheid, Meester van Alkmaar,
1504.

- Volgende week zondag 26 november is het gedachtenisdienst, 10.00 uur. Voorganger is onze wijkpredikant en er is muziek op orgel en viool. Van harte welkom.
- Op maandag 20 november is er leerhuis over de geschiedenis en betekenis van de christelijke uitvaart. De koffie staat klaar om 19.45, we beginnen om 20.00 uur.
- 22 november is er weer ‘meelezen met de dominee’. Eenmalig is het om 10.00 uur in de consistorie. Welkom!

GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK

Tijd

Tijd—het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat
een verte voorbij onze ogen

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken
dat ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder
de echo's van de onbekende diepten in ons hoofd

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd

we stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen wind

Rutger Kopland

Heeft u behoefte aan een gesprek met de
wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin
Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com.

Fijne zondag en goede week gewenst!