

Orde van dienst

Zesde zondag na Epifanie



11 februari 2024

Voorganger:

dr. Cristina Pumplun

Ouderling van dienst:

Kees van Ast

Diaken:

Toos Sommer

Organist:

Miep Bakker

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Muziek

Woord van welkom

We gaan staan

Intochtslied

Psalm 67:1 en 2

Bemoediging en groet

Gebed op de drempel

Zingen

Psalm 67: 3

We gaan zitten

Kyrie beantwoord met:

Lied 281:1,2,5

Gloria

Lied 150a:1 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Oude Testament

Psalm 130

Zingen

Psalm 130

Evangelielezing

Marcus 1:40-45

Zingen

Lied 534

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen

Lied 517:1, 2, 3

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

U kunt ook digitaal bijdragen via de IDEalknop
op de website.

ZENDING EN ZEGEN

We gaan staan

Slotlied

Lied 863:1, 2, 5, 6

Zegen, beaamd met



Uitleidend orgelspel

Welkom voor koffie, thee en ontmoeting

GEDACHTEN BIJ DE ZONDAG EN KOMENDE WEEK

IK WIL WETEN

Ik wil weten
of het wel waar is,
dat er een uur komt
waarin de blinden
zullen zien.

Er is haast bij
het einde
van dit donker.

God,
er is haast
bij het licht

Geert Boogaard

- Volgende week zondag 18 februari gaat onze wijkpredikant ds. Ardin Mourik voor. We starten de veertigdagentijd met de viering van het Avondmaal.
- Woensdag 14 februari om 19.30 uur is er een Aswoensdagvesper met mooie muziek op orgel en viool. Het is mogelijk om een askruisje te halen, maar als u dat niet wilt bent u ook van harte welkom in deze verstillende viering!
- Achterin de kerk staat de houten schaal waar u uw takjes van Palmzondag 2023 kunt achterlaten voor de as van Aswoensdag.

Heeft u behoefte aan een gesprek met de wijkpredikant, neem dan contact op met ds. Ardin Mourik, tel. 06-31748529 of ardinmourik@gmail.com.

Fijne zondag en goede week gewenst!